

geleiland. U houdt links aan en loopt naar het witte hekje. De tuin en het huisje zijn zeer de moeite waard! Teruglopend naar de kruising vervolgt u de route. Links onder de kringelwilg is een hut gevlochten waarin speelbeestjes hangen. Hier kan ieder kind iets uitzoeken of ruilen. Hierachter ligt een heel bijzondere tuin. U vervolgt de route links de brug over en ziet rechts het 2e vogeleiland, met opstapplaatsen voor kleinere dieren. Op de eilanden zijn grote takkenwalen aangelegd voor de vogels als broedgelegenheid. De sloten zitten vol met stekelbaarsjes, watervlooien en libellenlarven. De brugleuningen doen dienst als uitkijkpost voor de ijsvogels!

Nu loopt u door een hoge bomenlaan, waar buizerd en ransuil regelmatig bivakkeren. In de lente staat de daslook, armbloemig look en vergeet mij niet hier welig te tieren alsmede het zevenblad en heksenkruid. U vervolgt het pad. Op de kruising ziet u links van u een treurig hekwerk, waarachter compostbakken liggen. Rechts een schitterende schaduwrijke hoge bomenlaan met Canadese elzen. Wij steken rechtdoor over en lopen richting ringsloot. Bij de eerste tuin aan uw rechterhand ziet u een kunstig gevlochten vlechthege! Aan dit laantje is het prettig naar binnen kijken. In de groenstrook links staan berken en wilgen die elk jaar geknot worden. Ook hier staan in de herfst prachtige vliegenschwammen. Gaat u rechtsaf de hoek om, dan kijkt u in twee mooie open tuinen. En even verderop links voor de brug ligt ook een tuin waar je even bij stil moet staan. Zo tegenover die ruigte en het groen van die geweldige treurwilg en dat riet. Juist die tegenstellingen maken het tuinpark zo bijzonder.

Doorlopend richting speelveld staat rechts een op hoogte getopte els met hoog bovenin een spechtengat. Bij het speelveld ziet u links onze kippenfarm liggen en zult u flink hanengekraai horen. De kippen slapen in de wilg naast het hok en de kuikentje zitten soms in de wilgentipi. Via de parkeerplaats verlaat u ons park en komt u direct weer in aanraking met het boerenland: koeien, schapen en geitjes van Schellingwoude, zo achter de kerk. Natuur en cultuur op de rand van stad en platteland.

Wij hopen dat u veel plezier heeft beleefd aan deze wandeling en zien u graag weer eens terug. Elk seizoen heeft zijn eigen charme en zijn elk jaar weer zeer speciaal!!!

*Over deze cirkelvormige wandelroute is het boekje Volkstuinroute Boven Y uitgebracht. Informatie over bestelmogelijkheden en kosten vindt u op [www.volkstuinrouteboveny.nl](http://www.volkstuinrouteboveny.nl). Of stuur een e-mail naar [tuinroute@hotmail.com](mailto:tuinroute@hotmail.com).*

WELKOM OP VOLKSTUINPARK RUST EN VREUGD.

Op Rust en Vreugd genieten 115 tuinbezitters met hun aanhang van ons bosachtige natuurpark. U bent van harte welkom en kunt genieten van tuinen en groen. Wilt u een tuin van dichtbij bekijken, vraag dan toestemming aan de eigenaar.

Binnen dit blad vindt u een plattegrond met een uitgestippelde wandelroute. Deze gaat langs veel bijzondere tuinen, speciale projecten en mooie uitkijkpunten over het park en de omgeving. De symbolen worden hierop uitgelegd. U bent natuurlijk helemaal vrij om van deze route af te wijken en de bijzondere elementen van dichterbij te bekijken. U komt via het paadje langs de kerk van Schellingwoude, de Paterslaan, bij het tweede toegangshek binnen.

Ons kaplaarzenpad, de tweede route, loopt links voor het hek en de ringsloot rondom het park heen en is ook bijzonder om te bewandelen, waarbij de kans heel groot is om een ijsvogel te zien vliegen.

Links en rechts van u ziet u een lage stapelmuur, begroeid met o.a. muurleeuwenbek en vetkruid. U loopt rechtsaf richting kantine en kunt vanaf het terras het vernieuwde speelveld bewonderen. Links hiervan is een insectentuin gecreëerd rondom de verenigingskas. Voor de kantine langslappend komt u langs de roze bank onder de appelboom en slaat u links af. Hier en daar is het gras op de paden heerlijk zacht en beloopbaar en toegestaan. De boomstammen bij de Magnoliaaan bieden onderkomen aan diverse insecten. Tussen pad en parkeerplaats ligt het broekbosje. Daar mag onkruid welig tieren en wordt eens per jaar overbodig groen afgevoerd. U hoort de vogels volop. Op de brug heeft u een prachtig uitzicht over de brede sloten met natuurlijke oevers. Bent u nieuwsgierig, dan kunt u links het doodlopende pad inlopen en vindt u aan het eind hiervan links en rechts een flinke hagedissenmuur. Dit overhoekje is ook bestemd voor vogels, vlinders en insecten en is in de herfst een sprookjesbosje met wel 70 vliegenschwammen. U volgt de route langs de ringsloot en kunt hier en daar een blik werpen naar de overkant waar de bramen welig tieren en de brede groenstrook rustgebied is.

U gaat rechtsaf en ziet enkele open tuinen. Bij de kruising staat een grote hazelnootboom die volop vrucht draagt. U wandelt even door naar links en ziet het 3e hek dat toegang biedt naar het bushaltepadje richting Zuiderzeeweg. Vervolg de route tot over het bruggetje waar een heerlijke bank in de schaduw staat. Elke tuin aan deze laan heeft een brede groenstrook die volop benut wordt door vogels, vlinders, en alles wat kruipt. De tuinders verrijken het met boomstammen. Aan het eind van het laantje ziet u aan uw rechterhand een vo-

# VOLKSTUINPARK RUST EN VREUGD



- ehbo
- gazontuin
- uitkijkpunt
- bijzondere tuinhuis
- vijvertuin
- groentetuin
- bloementuin
- thematuin
- cottagetuin
- landschapstuin
- bezienswaardigheid
- speciale projecten

